

Maglehem 1968 - starten för världens första Konstrunda



”Lunsingahuset” 1968

Björn Flygare, Lars Wikström,
Ivar Ekelund, Sven-Åke
Svensson, Gun Jonsson, Arne
Lindqvist, Vera Ohlsson

Saknas: Bengt Fredriksson,
Walter Persson, Rudi
Ramon, Sonny Willner och Jan
Danielson

Fotograf: Jan Forssander

Jubileumsutställning

över de konstnärer som för 50 år sedan startade världens 1:a konstrunda.

Utställningen visas på Maglegårda och Blåherre Mölla under Påskveckan 30 mars - 8 april 2018 i Maglehem.

Vi presenterar verk av följande konstnärer: Björn Flygare, Bengt Fredriksson, Sven-Åke Svensson, Ivar Ekelund, Walter Persson, Arne Lindqvist, Curt Bjernevi, Lars Wikström och Jan Danielson + Märta Sjöholm.

Fredag 30 mars:

11.00 - 18.00

Maglegårda och Blåherre Mölla

12.00 - 14.00

Österlia Big Band spelar på Blåherre Mölla

13.00

Invigning på Maglegårda av konstkritiker Dennis Dahlqvist

14.00

Invigning på Blåherre Mölla av konstkritiker Dennis Dahlqvist

Lördag 31 mars:

11.00 - 18.00

Maglegårda och Blåherre Mölla

14.00

Livemusik på Maglegårda med ”Clara Fornander Trio” med Clara Fornander, Ingemar Torstensson och Berndt Sjögren

Söndag 1 april:

11.00 - 18.00

Maglegårda och Blåherre Mölla

Måndag 2 april:

11.00 - 18.00

Maglegårda och Blåherre Mölla

14.00

Paneldiskussion på Maglegårda om Konstrundans betydelse för Maglehem och dess närområde

Tisd - Fred 3 - 6 april:

11.00 - 18.00

Maglegårda

Lörd - Sönd 7 - 8 april:

11.00 - 18.00

Maglegårda och Blåherre Mölla

Kulturföreningen Maglehem

